

Vrienden van de Coupe de la Jeunesse

Introductie Veronique Meester

Ik ben Veronique Meester, ik weet nog goed dat ik mijn eerste internationale toernooi roeide in 2013 op de Coupe de la Jeunesse op de Rotsee in Luzern. Ik heb er ontzettend veel geleerd en wat was ik trots op mijn medailles en mijn allereerste 'Holland pakje'!

Nu, in 2023, en ontelbare toernooien en zelfs een olympische medaille verder kijk ik nog steeds met heel veel plezier terug op deze wedstrijd. Veel van de roeiers die daar waren zijn jarenlang actief (geweest) in de nationale en internationale roeiwereld.

Ik gun de huidige generatie Europese toppers in de dop net zo een gave en leerzame ervaring en daarom ben ik vriend van de Coupe de la Jeunesse. Hopelijk word jij dat ook!

Voor wie

Je ontvangt deze brief omdat je het Nederlandse roeien in het algemeen en het juniorenroeien in het bijzonder een warm hart toedraagt. Daarmee ben je in goed gezelschap, de geadresseerden van deze brief zijn al die coaches, wedstrijdorganisatoren, ouders, verenigingsbestuurders, kamprechters, botenwagenbestuurders, andere vrijwilligers en natuurlijk (oud) juniorroeiers die ervoor zorgen dat we met elkaar zulke mooie wedstrijden kunnen varen.

Via deze brief willen we jullie vragen, als vriend van de Coupe de la Jeunesse, de organisatie van deze wedstrijd in 2023, met een kleine financiële bijdrage te steunen.

Waarom

De Coupe de la Jeunesse is een grote wedstrijd, meer dan 600 junioren uit heel Europa verschijnen hier aan de start, om voor de eerste keer voor het nationale team uit te komen. Dat is een geweldige ervaring die we als organisatie graag mogelijk maken. De wedstrijd kent echter geen inschrijfgeld en de financiering is dan ook geheel afhankelijk van sponsors en giften. Dat is de reden dat we je benaderen.

Wat krijg ik ervoor terug

Om te beginnen een geweldig evenement voor onze jonge atleten. Daarnaast ben je als vriend van de Coupe de la Jeunesse uitgenodigd voor de borrel langs de baan op zaterdag 29 juli om 1500u. Wij zorgen voor lekkere hapjes en drankjes en een mooie plek langs de baan om niks van de actie te hoeven missen. Een geweldige gelegenheid om (oude) contacten weer eens aan te halen.

Hoe word ik vriend

Schrijf je in via <https://copedelajeunesse.nl/vrienden-van-de-coupe/>

Met een bijdrage vanaf €50,- kan je al vriend worden.

Wil je liever sponsor worden, neem dan contact op met de organisatie via info@copedelajeunesse.nl en je ontvangt van ons de mogelijkheden.



Tot ziens op de Coupe,
Namens de organisatie,
Minke Fischer & Marco Blauwhof